



IN GEVANGENSCHAP

*Alles kan theater worden. Zelfs de meest gewone dingen. Wat doe jij als je binnen moet blijven?*

ELINE: MIJN KAT ENTERTAINEN

# Scherven

*Maandagmiddag. We zien een slaapkamer met een groot, tweepersoonsbed waar een kat onder ligt. Op de gang horen we een radio spelen en een klok tikken. In de woonkamer ernaast horen we zachtjes een oude vrouw wenen.*

**TOBIAS DE KAT:** Ik ben heel rustig. Normaal dan. Normaal ben ik heel rustig. Laat ik daarmee beginnen. Nee, laat ik beginnen met het belangrijkste: het was niet mijn schuld. Helemaal niet... of eerder niet helemaal. Maar in dit geval is dat hetzelfde. Kijk, ik heb niet veel wensen. Een streepje zon in de vensterbank is voor mij genoeg. Een bakje zalm. Allez, uiteraard niet die troep uit blik, maar zo'n pakje met gerookte plakjes is prima voor mij. Twintig minuten over mijn buik aaien; meer vraag ik niet. En als ik heel actief ben, kun je me zelfs plezier met een muis aan een touwtje... Het punt is; ik vermaak mezelf prima.

*We horen in de gang iemand opstaan en weglopen. Dan gaat er in de verte een deur dicht.*

Iedereen weet dat ik, als de stofzuiger aangaat, op de schoorsteenmantel spring. Dat doe ik zeker soms wel en soms niet. En vandaag was het duidelijk een 'soms wel'. Al was er dit keer natuurlijk geen stofzuiger, nee. Eigenlijk had ik gewoon zin om in de gordijnen te klimmen en op de schoorsteenmantel te lopen. En als ik dan per ongeluk een vaas om stoot, dan is dat toch niet mijn schuld. Dan is dat per ongeluk. En dan nog! De vaas was vies! Er zat van die vieze, zwarte stof in, waarvan je moet niezen en die in je vacht blijft zitten!

Al was het wel niet de bedoeling om mijn mens te laten huilen... dat ze daar zo zat bij die gebroken vaas, tussen al dat zwarte stof.... Tranen die op het tapijt vielen en de stof veranderde in zwarte modder... haar armen om die vaas geslagen... ik wilde alleen maar wat spelen... misschien moet ik het straks nog eens proberen. Als ze niet meer moet huilen.... Ik heb die vaas dan misschien wel omgegooid, maar je kan toch moeilijk verwachten dat het dan ook mijn schuld was? Toch?