

## **Scène 10 - Politieonderzoek**

*Iedereen zit apart achter een tafeltje en kijkt strak voor zich uit. Iedereen wordt verhoord door een onzichtbare politieagent (die aan de kant van het publiek staat). Het zijn allemaal aparte gesprekken.*

RUNE: U wilt dat ik vertel over Nina Van Dijk... Dat meisje dat ze gisteren hebben gevonden onder aan de trap?

NOOR: Ja, dat heb ik gehoord. Ik was op het kerstgala.

ROBBE: De hele school heeft het gehoord.

JENS: Ambulance en zo.

LOUIS: Roddels gaan snel op een kleine school als Sint-Lievens.

ELISE: Plus, een ambulance trekt de aandacht.

ELIZABETH: Bijna alle leerlingen hebben haar gezien toen ze werd afgevoerd. Het heeft op iedereen erg veel indruk gemaakt.

LUKA: Eerlijk gezegd, ken ik haar eigenlijk niet.

LAURA: Ik zie haar wel eens in de gang, maar niet meer dan dat...

NIKOLAOS: Waarom zou ik haar kennen? Ik zit niet bij haar in de klas. Maar ze komt wel eens bij ons thuis...

HELENA: Ja, ik zit bij haar in de klas.

LEONIE: Ze zit al een paar maanden in onze band.

NIKOLAOS: Ze vonden haar onder aan de trap, naast de repetitieruimte...

LOUIS: Helena was de eerste die haar vond.

HELENA: Nee, ik wil er liever niet aan terugdenken.

AARON: Ze lag heel onnatuurlijk en bewoog niet meer.

*Fragment Vang me voor ik val*  
*Door Imre Spoor*

- THOMAS: Al dat bloed...
- LAURA: Aan haar hoofd en nek.
- OSCAR: Alsof ze had getongzoend met een ijsbeer.
- RUNE: Het zag er verschrikkelijk uit.
- OSCAR: Ja meneer, ik snap dat dit niet de tijd is voor grapjes... Sorry...
- SIMON: Ik ... ik...
- HELENA: *(huilt)* Ik... Oh Nina...
- NIKOLAOS: Ik heb de ambulance gebeld.
- MARIEKE: Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd.
- HAZEL: Ja, ik heb er slecht van geslapen. Wat zou u doen als u een meisje van 13 zou vinden onder het bloed? ...
- SIMON: ...ik heb niet geslapen vannacht...
- HELENA: ...ik voelde me te misselijk.
- LEA: Het komt toch weer goed met haar, toch?
- THOMAS: Wat ik denk dat er gebeurd is?
- JENS: Ik hoorde dat ze van de trap gevallen is.
- THOMAS: Nee, ik heb niets horen vallen.
- ELISE: Ik...
- ROBBE: Ik heb er ook niet op gelet, trouwens. Ik was met iets anders bezig ...
- NIKOLAOS: De muziek was ook veel te luid trouwens.
- LAURA: Ja, achteraf is het stom dat niemand die tussendeur op slot had gedaan.
- LUKA: Wat ik gisteren gedaan heb na schooltijd?

*Fragment Vang me voor ik val*  
*Door Imre Spoor*

RUNE: Ik was thuis bezig met mijn huiswerk.

LOUIS: Bij een klasgenoot.

CAITHLIN: Bij Helena. We waren aan een groepswerk bezig.

HELENA: Over de romeinen.

CHARLOTTE: Ik was thuis met een vriend.

ADAM: Gewoon een vriendin, hoezo?

CHARLOTTE: We hadden ruzie. Maar waarom wil u dat weten?

ADAM: Als u het dan per sé moet weten...

CHARLOTTE: Hij heeft al weken geen tijd meer voor mij, omdat hij alleen maar bezig is met...

ELLA: Mij? Natuurlijk wil ik dat.

LEA: Natuurlijk zal ik u bellen als ik me nog meer dingen herinner.

MARIEKE: Natuurlijk zal ik u te woord staan.

ARTHUR: Maar... Het was een ongeluk.

HELENA: Toch?

**LIEDJE 8: WOLVEN**

ALLEN:       Ik zit aan een vuur  
              In een bos vol met wolven  
              Overal staan er bomen  
              Het is bijna twaalf uur  
              Het is donker en mistig  
              En de schaduwen staan  
              Tot de rand van de bomen  
              Waar de wolven nu staan.

              Koud, honger en regen  
              We zijn allemaal doodsbang  
              Voor de wolven in 't donker  
              Seffens kom ik ze tegen.  
              Of ze zullen ons ruiken  
              En dan vallen ze aan.  
              aan de rand van de bomen  
              Waar de wolven nu staan.

              Allemaal in 't licht  
              Allemaal heel dicht  
              Hier rond het vuur  
              Is het ieder voor zich  
              Als ik niet mezelf klein maak  
              Gaat er niemand opzij  
              Als ik niet op mezelf let  
              Eten wolven straks mij

              Ik durf niet kijken  
              Ik durf haast niet te spreken  
              Ik durf haast niet te denken  
              Ik durf niet af te wijken  
              Dus ik hou mijn rug recht  
              En ik laat ook geen traan  
              Of ik moet naar de bomen  
              Waar de wolven nu staan  
              Naar de rand van de bomen  
              Waar de wolven nu staan